



Många reagerar när de får se sparbössan till höger om kulramen. Förr var alla tvungna, oavsett ekonomiska tillgångar, att lägga ner pengar i trälådan en gång i veckan, visar Lennart Thunvall.

Skolmuseum blir ve

Den 9 juli blir det möjligt att åter uppleva hur det såg ut i skolan på 1940-talet. Skolmuseet i Finneby är en långvarig dröm som till sist blivit verklighet.

FINNEBY

Iniativtagaren Lennart Thunvall börjar spela Den blomstertid nu kommer på skolorgeln i klassrummet. Bänkar står uppställda på gammalt manér och den som vill kan roa sig med att läsa 30 år gammalt klotter. Den gamla byggnaden är en kavalkad av nostalgi för den som gick i skolan på 1940-talet.

– Det är det som gör just den här tiden så intressant, eftersom många kan känna igen sig. Man kan till exempel hitta sin gamla historiebok och minnas sin skolgång, säger Lennart Thunvall.

Det är intressant, nästan högtidligt att stiga in i lärarbostaden vid sidan om klassrummet. Den rustika radion



Man kan till exempel hitta sin gamla historiebok och minnas sin skolgång.

och den gamla väckarklockan på nattsduksbordet är som tagna ur gamla filmer, och ger en autentisk känsla. Den dova doften av ett obestämt träslag förstärker intrycket.

Det var när Lennart och Eva Thunvall spelade teater ihop med Sonja Persson från Finneby som förverkligandet av skolmuseet blev möjligt. Makarna Thunvall hade sedan länge samlat på skolföremål, medan Sonja Persson och byborna hade en tom skola som inte användes. På den vägen kunde en långvarig dröm uppfyllas.

– Tanken är nu att vi ska återskapa en skola från 1948. Flera av sakerna är både äldre och yngre än så, men just

det årtalet är lite roligt eftersom skolan återinvigdes då, säger Sonja Persson.

I rummet bredvid klassrummet finns en tidslinje med det moderna svenska skolväsendets historia, hela vägen från starten 1842.

Lennart Thunvall tar fram en liten läs- och skrivpinne i trä, putsar av den, och för den genom sanden i lådan nedanför.

– Det var så här man lärde sig skriva förr i tiden. Pinnen kunde också användas för läsning, så att barnen inte hade sina skitiga fingrar på böckerna, skattar han.

Pinnen är en av hans absoluta favo-